



**Van mij voor jou**

Wat doen we  
met elkaar  
Tegen elkaar  
elkaar aan

We verleggen  
de pijn  
die we in ons  
voelen  
Naar de ander  
Buiten onszelf

Zodat we zelf  
De pijn  
Het verdriet  
Het gemis  
De onrust  
Niet hoeven voelen

Je duikt weg  
Achter  
Woorden, meningen,  
Opvattingen en overtuigingen

Wat doen we  
elkaar aan  
Om zelf maar  
niet te hoeven  
Voelen wat  
eigenlijk  
gevoeld wil worden.

*ByAnneliek.*



ByAnneliek.nl